

Komşu sevgisi somut olarak ne anlama gelir?

Sevgi emredilemez. Öyleyse komşunu sev emri nasıl hayata geçirilebilir? Benim komşum kimdir? Sevme emri sadece size yakın olan insanlar için mi geçerlidir? Yoksa ulaşabileceğim her kişi için mi? "Komşunu kendin gibi sev" dediğine göre, bu emir kendini sevmeyi gerektirir mi? Bu kısım ilk bakışta anlaşılması kolay gibi görünse de en zor emirlerden biridir.

Martin Buber ve Franz Rosenzweig Lev 19:18'deki kısmı şu şekilde tercüme etmişlerdir:

"Komşunu kendin gibi sev". Bu birebir çeviriyle, sevme emrini kişinin kendi egosuna odaklanmaktan kurtarmışlar (komşunu kendin gibi sev) ve vurguyu diğer kişiyle olan ilişkiye kaydırmışlardır. Bunu yaparken, Babil Talmudu, Şabat 31a'da aktarılan bir hikâyeyi ele aldılar:

M.Ö. birinci yüzyılda Yeruslayim'de iki önemli haham yaşamış ve bunlar aynı zamanda düşünce okullarının kurucuları olmuşlardır: Şamay ve Hillel. Babil Talmudu (Şabat 31a) Yahudi olmayan birinin bir keresinde Şamay'a gelerek ona şöyle dediğini aktarır: "Yahudiliğe geçmek istiyorum, ancak tek ayak üzerinde dururken bana tüm Tevrat'ı öğretmen şartıyla". Bu istek aslında bir küstahlıktır ve muhtemelen gerçek bir anlam arayışından çok kıskırtma amaçlı bir sorudur. Tek ayak üzerinde ne kadar durabilirsiniz - iki ya da üç dakika? Ve bu süre içinde, o zamanlar zaten yüzyıllar öncesine dayanan bir dinin içeriğinin, bir kişinin bunu bir yaşam kararı olarak alabilmesi için aktarılması mı gerekiyor? Şamay bu adamı kovdu. Ama adam ısrar etti ve aynı istekle Hillel'e gitti. Hillel adamı kabul etti ve onun zorlu sorusunu yanıtladı: "Kendin için iyi olmayan şeyi komşuna yapma. Tora'nın tamamı budur - ve diğer her şey sadece yorumdur. Git ve öğren!" Cevap açıktı: diğer kişiye saygı gösterin, o da sizin gibi. Tanrı'yla, dünyayla ve diğer insanlarla nasıl ilişki kuracağınızı bilmiyorsanız, neyi istemediğinizi ve neyi sevmeyeceğinizi bileceksiniz. Kendinizden başlayın ve diğer kişinin de düşünceleri, duyguları, arzuları ve korkuları olan bir kişi

olduğunu hayal edin. Onun da tıpkı sizin gibi Tanrı'nın bir yaratığı olduğunu kabul edin. Kimse kırılmak, aşağılanmak ya da baskı görmek istemez - ve bu, komşunuzu sevme emrinin nasıl olumlu bir emre dönüştürülebileceğini düşünmek için iyi bir başlangıç noktasıdır.

Yahudi cemaatleri her zaman çok sayıda sosyal kurum ve hayır kuruluşuna sahip olmuştur. Hastaneler, huzurevleri, yetimhaneler, her türden muhtaçlar için sosyal yardım merkezleri, çeşitli eğitim ve mesleki eğitim kurumları - ve bu liste kapsamlı bile değil. Bugün bu çalışma alanının kapsamı her cemaatin büyüklüğüne bağlıdır, ancak Almanya'daki Yahudiler Merkez Konseyi tüm bölgelerde destek sağlamaktadır. Merkezi Sosyal Yardım Bürosu, çatısı altında sosyal hizmet alanında ileri eğitim ve profesyonelleşme tekliflerini koordine etmekte ve yaşlılar, aileler ve engelliler için boş zaman etkinlikleri sunmaktadır.

Yahudi cemaatlerinin en önemli uzmanlık alanlarından biri mülteci çalışmalarıdır, zira dayanışmaya muhtaç olma konusundaki acı deneyimleri tarihsel hafızalarına kazınmıştır. Almanya'da yaşayan Yahudilerin büyük çoğunluğu burada doğmadı, çoğu buraya göçmen ve mülteci olarak geldi. Cemaat üyelerinin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan ve 1990'lardan bu yana eski Sovyetler Birliği'nden göç edenler, ikamet yasası kapsamında "şartlı mülteci" statüsüne sahip. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle tetiklenen mülteci dalgası sırasında, yeni gelenlerin Yahudi olup olmadığına bakılmaksızın, Yahudi cemaatlerinin ilk uğrak noktası olması da şaşırtıcı değildir. Cemaat çalışanları genellikle kendi yabancı olma ve Federal Cumhuriyet'e entegre olma deneyimlerine sahip oldukları için burada büyük bir empati ile karşılaştılar. Ayrıca, Rusça ve Ukraynaca dilleri, bölgesel çalışmalar ve tarihleri hakkındaki bilgileriyle yüksek düzeyde uzmanlığa sahiptiler ve etkili yardım sağlayabiliyorlardı.